



PÅ JAKT EFTER KYRKANS SKATT

Skolelever i Helsinge kyrka S:t Lars

EN KYRKA I MER ÄN 550 ÅR

Den äldsta kyrkan i Vanda är så gammal att när den byggdes fanns inte ens Helsingfors. Man hade inte ännu upptäckt Amerika. Kolumbus kom till Karibien 1492 men redan när han var en liten pojke hade man börjat bygga grunden för kyrkan. Stenkyrkan var den viktigaste byggnaden på ett stort område. Till gudstjänsterna kom man långväga ifrån och till Helsing kyrka hörde förutom Vanda också delar av det som nu är Helsingfors, Esbo, Tusby och Nurmijärvi.

Kyrkans fullständiga namn är **Helsing kyrka S:t Lars** men vanligtvis talar man bara om Helsing kyrka. Med namnet vill man komma ihåg helgonet Laurentius som levde i Rom på 200-talet. Laurentius är ett populärt helgon och det finns kyrkor med hans namn över hela världen. På italienska är hans namn Lorenzo, på engelska Lawrence och på svenska Lars.

Laurentius var diakon. Det betyder att hans jobb var att ta hand om de fattiga. För det behövdes pengar så Laurentius fick använda kyrkans pengar för att hjälpa. Romarna kände också till de här pengarna. Någon tänkte att de kristna säkert hade mycket pengar och skatter så romarna bestämde att de skulle ta skatterna själva. Laurentius förklarade att kyrkan inte har några skatter eller diamanter men man trodde inte på honom.

Laurentius gick till sist med på deras krav: "Okej, ni får kyrkans skatter men ge mej först tre dagar att samla ihop dem."

I tre dagar gick Laurentius runt på gatorna och gränderna i Rom. Han samlade ihop fattiga, gamlingar och tiggare. Tillsammans med dem kom han sedan till rättegången.

Laurentius visade alla människor han samlat och sade att de är kyrkans skatter. De andra som samlats i rättegången skrattade men domaren blev arg eftersom Laurentius gjort narr av rätten. Som straff blev Laurentius bränd levande på halster och det är därför som han avbildas med ett halster i handen.

Numera ses Laurentius som skyddshelgon för fattiga, skolbarn och eldslukare.



Frågorna hittar du vid de olika punkterna på kartan. De grå rutorna i korsordet bildar ett ord. Det är en av kyrkans viktigaste uppgifter som också Laurentius höll på med.





DIAKONI ÄR ATT HJÄLPA

Alla behöver vi hjälp ibland. Som tur kan vi alla hjälpa, det bor en diakon i oss allihop. Fast det är en lång tid sedan Laurentius levde behövs det ännu de som hjälper. I Vanda arbetar omkring 40 diakoner och runt 400 frivilliga med att hjälpa andra. Det kan vara allt från ensamhet till sorg eller att man blivit sjuk.

Man kan hjälpa andra på många olika sätt. Ett vänligt ord eller ett leende kan få någon annan att bli glad. Ibland är det bästa man kan göra att bara lyssna på vad den andra vill berätta. Man skall aldrig lämna en annan ensam.



www.laurentius.fi